

## Voeren

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

## Joep Buysen van de heemkring Voeren vertelt zijn verhaal.

“Het Veursbos is een 90 ha groot bosreservaat. Wat er zich onder de bomen afspeelt, zie je gelukkig niet. In september 1944, toen de Voerstreek net bevrijd was, sloeg het Amerikaanse leger er een bivak op. Nog steeds zijn de schuttersputjes van de individuele soldaten en de locatie van de gaarkeuken te herkennen, al wordt het na 76 jaar steeds vager.”

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)





# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Voeren, Amerikaans kamp

1945

2020