

Lommel

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

**Toon Vanduffel, onderzoeker WO II en lid van de Vaste Commissie van Advies van Erfgoed Lommel, vertelt zijn verhaal.**

“De strijd om brug 9 aan De Barrier in Lommel verliep niet zonder slag of stoot. Het was immers een belangrijke doorgang binnen de operatie ‘Market Garden’ om via Nederland Duitsland te veroveren. Toen een gefrustreerde Duitse soldaat met zijn tank bewust over een overvolle schuilkelder reed, liet dit diepe wonden na bij de bewoners. 12 slachtoffers lieten het leven.”

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)



# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Lommel, verovering brug 9

1945

2020